

## Amusefietstocht: een culinaire ontdekkingreis door Westfriesland!

17 zaterdag 14 juli 2012 08:39 | PDF | Print | E-mail



**ANDIJK** | Begin juli ontvingen we een prachtige uitnodiging voor de Amusefietstocht op 7 juli. Gelukkig maar want de dorpshuisveiling Sarto, waar we dit koopje gescoord hadden, was al weer ruime tijd geleden. De 7<sup>e</sup> was een stralend zonnige dag, zeldzaam mooi voor een fietstocht. De groep had zin in de tocht langs verschillende adressen van juffen van de

Bangertschool, die zich allemaal hadden uitgesloofd om voor de lekkerste hapjes

te zorgen. Tijdens de tocht vielen we van de ene verbazing in de andere. De tuinen zouden niet misstaan in de Groei en Bloeien en de hapjes waren op hoog culinair niveau. De juffen hadden vreselijk hun best gedaan! Aan het eind van de rit werd het trappen bemoeilijkt door de vele hapjes vergezeld door de nodige glazen wijn maar de sfeer was super! Complimenten voor Jacqueline Haakman, de bedenker van dit originele koopje op de Sarto veiling eerder dit jaar. Dat belooft nog wat als zij straks in Sarto samen met haar man aan het roer staat! Volgend jaar weer?

Andrea van Langen.